



ELLE ski

Een torenhoog cliché: de firtierige skileraar die de les en tocht eens zo leuk maakt. Bedankt Sylvain!

Over de bar is zeer goed nagedacht. Ik was niet weg te slaan van het heerlijke haardvuur.




FITZ ROY***
= HUISELIJK GEZELLIG**

Na een grondige renovatie heeft dit hotel een extra ster gekregen. Hier geen blingbling maar een heel beheerste Scandinavische inrichting. **De ligging in het centrum van het dorp is enerzijds een troef, maar het nachtlawaai kan zelfs in een vijfsterrenhotel je nacht danig verpesten.** Ik heb hier genoten van een geweldig eigenzinnige massage. Het ontbijtbuffet is top. Niet te veel (keuzestress) en een gezond aanbod.
www.hotelfitzroy.com

5 tips

Het beste (World ski award 2013) en grootste skistation ter wereld, 600 km piste in het skigebied Les Trois Vallées. Maar er is nog meer.

1. Ga op verkenningstocht naar Lac du Loup met een gids en een paar rakettschoenen. Onderschat het vooral niet. Sluit af met een lunch bij Pépé Nicolas. Een verborgen pareltje.
www.chezpepenicolas.com
2. Maak een skistop bij Chalet de la Marine. Kies voor een stoofpotje of een van de andere traditionele Franse gerechten. Heeft een vorkje in de Michelinijds.
www.chaletmarine.com
3. Drink een mojito in de Rhum Box. Geen stress bij Mich. Geduld is hier de boodschap. Wees voorzichtig bij het naar huis gaan: het temperatuurverschil is niet verwaarloosbaar.
www.rhumbbox.fr
4. Dansen en feesten bij La Folie Douce. Tomorrowland in de bergen. In de vipruimte kan je de champagne rijkelijk zien rondspuiten.
www.lafoliedouce-valthorens.com
5. Maak de thuisblijvers en jezelf blij met een voorraad traditionele en artisanale producten uit de bergen. De heren van La Belle en Cuisine staan je bij met raad en daad.
www.la-belle-en-cuisine.fr







KOH-I NOR***
= THE VIEW**

Het hoogste resort van dit skigebied. De naam van het hotel verwijst naar een diamant. Opvallend is dus de boodschap. Smaak is betwistbaar, maar hier is de uitdrukking 'less is more' niet van toepassing. Je moet er voor zijn, zeg maar. **De troeven van het hotel: het uitzicht is zo overweldigend mooi. De spa is een echte winnaar.** Heel sfeervol en met de juiste verhoudingen. Wel even vergeten dat je eerst in je badjas langs de bar en receptie moet flaneren. Het hoogtepunt van mijn verblijf hier is een etentje in het restaurant van sterrenchef** Yoann Conte.
www.hotel-kohinar.com

Opstaan om zeven uur en het skidorp zien ontwaken.

Crise reis naar Val Thorens werd mogelijk gemaakt door de toeristische dienst van Val Thorens. Met dank aan Wilma Schippers voor de goede organisatie.